

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 18^ο - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σαν σήμερα...στην Εκκλησία:

Εορτάζει ο Άγιος Σωφρόνιος, ο οποίος γεννήθηκε στη Δαμασκό και ασκήτευσε στη Μονή του Αγ. Θεοδοσίου της Παλαιστίνης. Αγωνίστηκε κατά της αίρεσης του Μονοθελητισμού και Μο-νοενεργητισμού. Το 634 μ.Χ. εκλέχθηκε Πατριάρχης Ιερουσαλύμων και πέθανε το 638 μ.Χ., ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες.

Σαν σήμερα...στην Ιστορία:

Το 1978 πεθαίνει η Σοφία Βέμπο (Γεν. 10/2/1910), ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία με την κήρυξη του πολέμου το 1940, ανέλαβε την εμπύχωση των ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο με πατριωτικά και σατυρικά τραγούδια, ενώ πρωταγωνίστησε σε επιθεωρήσεις που προσάρμοζαν το θέμα τους στην πολεμική επικαιρότητα.



ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

4^ο Άρθρο: «Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου...»

4^β) «...και παθόντα...»

Μαζί με τη Σταύρωση του Χριστού, παιδιά, έχουμε και τα πάθη Του, Τα οποί-α περιγράφει το συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Ακούμε εκεί: «Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τά Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού ημών επιτελούμεν· τους εμπυτισμούς, τα ραπί-σματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τούς γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλα-μον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην και προ πάντων το Σταυρόν και τον θάνατον...». Δηλαδή θυμόμαστε τα φτυσίματα, τα χτυπήματα στο πρόσωπο και τον αυχένα, τις βρισιές, τα ειρωνικά γέλια, το καλάμι με το σφυγγάρι και το ξύδι που Του έδωσαν και περισσότερο απο όλα το Σταυρικό θάνατο που δέχτηκε θελημα-τικά για χάρη μας.

Όπως η Σταύρωση, έτσι και τα άλλα Πάθη είναι αληθινά και όχι φανταστικά, διότι εάν ήταν κατα φαντασία, τότε κατα φαντασία θα ήταν και η λύτρωση και σω-τηρία μας· δηλαδή ανύπαρκτη!

Σταυρώθηκε λοιπόν πραγματικά και έπαθε ο Χριστός και για αυτά δέν ντρε-πόμαστε, αλλά καυχιόμαστε! Ομολογούμε το Σταυρό επειδή γνωρίζουμε και την Α-νάσταση που ακολούθησε.

Να προσέξουμε μόνο και να ξέρουμε ότι στο Σταυρό έπαθε μόνο η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η θεϊκή του φύση έμεινε απαθής! Και ότι κατα το θάνατό Του, η θεότητά του έμεινε αχώριστη απο την ψυχή και το σώμα Του.

Μήν ξεχάσω: Αύριο (12/3) στην Θ. Λειτουργία θα διαβαστεί
το 2^ο κεφ. του Ευαγγ. Μάρκου και οι στίχοι 1-12 (Κυριακή Β' Νηστειών)