

**Σαν σήμερα...στην Εκκλησία**

Εορτάζει η Αγία Πελαγία που καταγόταν από την Αντιόχεια. Μετά από αμαρτωλό βίο, βαπτίστηκε και έζησε στους Αγίους Τόπους, όπου κοιμήθηκε το 284 μ.Χ.

**Σαν σήμερα...στην Ιστορία**

Το 1912, οι Ελληνικές ναυτικές δυνάμεις κάνουν απόβαση στη Λήμνο, κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου. Θα απελευθερώσουν το νησί την επόμενη μέρα.

**«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»**

Αγαπητά μας παιδιά, αφού μιλήσαμε για την πίστη γενικά στο προηγούμενο τεύχος, σε αυτό θα ασχοληθούμε με την δεύτερη λέξη. Τη λέξη «Θεός». Ας προσέξουμε!

**1<sup>ο</sup> Άρθρο: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα....»**



**1<sup>β</sup>) Τί είναι ο Θεός.**

Κατ αρχάς η λέξη «Θεός» προέρχεται από το ρήμα «θέω» που σημαίνει στην ωραία ελληνική μας γλώσσα «βλέπω» και μάλιστα τα πάντα. Όπως λέμε π.χ. τη φράση «ωραία θέα», όταν βλέπουμε μακριά.

Βέβαια το όνομα «Θεός» δεν περιγράφει και δεν ορίζει τον Θεό στην ουσία του (περιεχόμενό του), αφού είναι μια λέξη ανθρώπινη. Έτσι λέμε ότι ο Θεός μας είναι «ανέκφραστος» και «απερίγραπτος» και «απερινόητος». Πέρα δηλ. από κάθε έκφραση, περιγραφή και κατανόηση με λογική. Όχι παράλογος, αλλά υπέρλογος. Χρησιμοποιούμε όμως τη λέξη, για να Τον καταλαβαίνουμε, αφού αδυνατούμε να Τον κατανοήσουμε πλήρως.

Γίνεται γνωστός σε εμάς βέβαια, με τις ενέργειές του. Όπως τον ήλιο δεν μπορείς πλήρως να τον περιγράψεις, όμως νιώθεις τις ακτίνες του και τη ζέση που εκπέμπει. Επίσης, Τον γνωρίζουμε μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, αφού έγινε άνθρωπος και μας φανέρωσε το θέλημά Του.

Τέλος, ο Ίδιος μας αποκάλυψε ότι είναι «ο Ων», δηλ. «ο υπάρχων» χωρίς κάποιος να Τον έχει δημιουργήσει (στην Παλαιά Διαθήκη) και ότι είναι Πνεύμα (στην Καινή Διαθήκη).

**Μην ξεχάσω:** Αύριο (9/10) στην Θ. Λειτουργία θα διαβαστεί το 7<sup>ο</sup> κεφ. του Ευαγγ. Λουκά και οι στίχοι 11-16